

MEVR. LOMBAERT



HAAR VRIENDENBOEKJE



COLLEGA IN DE KIJKER!

Mijn voornaam is **Agna**

Ik verjaar op **26 mei**

Mijn hobby's zijn **lezen en reizen**

1

Persoonlijke informatie

Ik studeerde in **Howest Brugge**

Mijn favoriete steden zijn **Marseille en Cannes**

Mijn ideale vakantie is **op de camping in Zuid-Frankrijk**

2

Plaatsen in mijn leven

Kleur **groen**

Seizoen **zomer**

Eten **slaatje met geitenkaas**

Drankje **een wijntje**

Dier **kat**

Film **Schindler's List**

Serie **'One Day'**

Boek **alle boeken van Lize Split**

Zanger(es) of groep **Pink Floyd en Johnny Halliday**

Sport **wandelen**

3

Mijn favorieten

Het interview met mevr. Lombaert

Hoe zou je jouw job bij Calmeyn omschrijven?

Ik zou mijn job als leraar Niet-Confessionele Zedenleer omschrijven als een boeiende reis waarbij ik veel van mezelf kan inbrengen en tegelijkertijd kan aansluiten bij de leefwereld van jongeren.

Wat maakt jouw job dan zo leuk?

Voor de leerlingen is het vak Niet-Confessionele Zedenleer vaak een ankerpunt in de week waar ze graag naartoe komen. Ik hoop dat ze iets uit mijn lessen kunnen halen en kunnen toepassen in hun leven, of dat ze erop kunnen terugvallen tijdens moeilijke momenten.

Het is altijd hartverwarmend als oud-leerlingen een bezoekje brengen en je ziet dat ze goed bezig zijn. Dan voel je dat je 'missie' voor een deel geslaagd is.

Welke job heeft jou naar Calmeyn gebracht?

Ik ben al 32 jaar leraar Niet-Confessionele Zedenleer en ik hoop om dit nog lang te kunnen doen.

En tot slot, zou je Calmeyn in één zin kunnen omschrijven?

Op Calmeyn is iedereen gelijk en krijgt iedereen respect en de kans om te groeien als mens.